

HUR SKA VI KLARA FRAMTIDENS FÄBODBRUK?

Värmlands säterbrukar förening (VSBF) har tidigt insett att kunskap och erfarenheter är av stor vikt oavsett vilka utmarksbruk det härrör ifrån. Om lyssnare och betraktare från början tänker på förmedlarens olika erfarenheter, både sina egna samt återger tidigare generationers, så kan vi möta framtiden med mer genomtänkta beslut.

Vsbf ligger mellan Norges och Dalarnas utmarksbruk och har tillsammans med GFF (Gävleborgs fäbodbrukarförening) länge sett behovet av ett Resurscentrum för utmarksbruk. Inför FSF:s (Förbundet Svensk Fäbodkultur & utmarksbruk) bildande sades att 200 fäbodbrukare skulle ha nytta av förbundet efter 3 år. Men hur är läget i förbundets agerande här och nu? Det är svårt att få hjälp i praktiska, juridiska frågor och en ideell förening kan aldrig mäkta med alla de insatser som skulle behövas. Därför behövs fortfarande ett Resurscentrum, trots förbundets framgångar med t ex återtag av begreppet "fäbod" och ökat medlemsantal.

För vem ska annars agera t ex när länsstyrelsen, myndigheten som är regeringens förlängda arm, efter utredning i Älvdalens kommun, menar att det är vi kreaturshållare som är okunniga när kreatur betar sig igenom undermåligt underhållna gamla stängsel som fritidsfolk/stängselskyldiga inte underhåller och tror ska duga. Stängsel som istället gör så att djur fastnar och riskerar att skada sig. Den omvända stängselskyldigheten måste inte bara kännas till och slås vakt om, utan den måste också efterföljas med lämpliga, ordentliga stängsel.

I skrivelser från enskilda tycks klagomålen på djuren som går genom undermåligt underhållna stängsel tyvärr också vara en rasistisk reaktion på unga brukare som inte är födda i Europa.

Detta är exempel på problem där ett Resurscentrum skulle kunna bistå och Eldrimners uppbyggnad borde kunna vara en förebild även till uppbyggnad av Resurscenter för utmarksbruk där förslagsvis fem olika platser i skogslänen skulle kunna samla dokument, intervjuer, beslut etc från det aktiva brukandet!

För att få ett levande fäbodbruk i framtiden måste vi våga prata även om problemen som vi brukare stöter på i vardagen och det behöver finnas resurser för att få hjälp att hantera dem, vare sig det gäller omvänd stängselskyldigheten, rovdjur eller något annat.

Hur tänker FSF agera eller stödja förening som vill initiera detta?

Ordf i VSBF,

Bertil Johansson